



## KLOOSTERDAG - EEN DAG IN HET TEKEN VAN KERSTMIS

*'Er is een Kindeke geboren ...'*

*Het geboorteverhaal van Jezus vanuit een volwassen perspectief.*

Als je de drukte voor Kerstmis op straat en in de winkels gadeslaat vraag je je wel eens af of het daar nou allemaal om te doen is. Eten, drinken, het inspelen op gezelligheid en een warme sfeer. Op zich is daar niets mis mee maar als de commercie de overhand krijgt, gaat het alleen nog maar om meer consumeren. Dan kan het geen kwaad je af te vragen waar het die dagen eigenlijk wél om gaat. Voor wie zich die vragen stelt en voor wie stil wil staan bij de betekenis van Kerstmis is deze Kloosterdag bedoeld.

We lezen gedeeltes uit het geboorteverhaal van Jezus in het evangelie van Lukas. Hoe dat verhaal te verstaan? Als een paragraaf uit een geschiedenisboekje of een biologielees over een ongelooflijk mirakel? Liever toch als een verhaal van bevrijding uit onvruchtbaarheid en dood. Als een opstandingsverhaal. Daar zijn zowel de lofzang van Maria, als de lofzang van Zacharias én van Elisabeth zeer sterke getuigen van, óók voor onze eigen tijd. Op deze dag worden ons de hulpmiddelen aangereikt om te leren kijken naar wat er nou precies staat.



We beginnen om 10.00 uur met kennismaken en een korte inleiding. Dan houden we twee leesrondes met uitwisseling, één in de ochtend en één in de middag. We lezen de lofzang van Maria (Lk 1,39-56) en de lofzang van Zacharias (Lk 1,68-80). Tussen de middag eten we samen soep en een - door ieder zelf meegebrachte - lunch. De dag is ingebed in de dagorde en gebedsmomenten van de zusters. Dat geeft ons de gelegenheid om ook tot rust te komen en op momenten stil te worden. Daarom nemen we om 16.00 uur ook deel aan de vesperviering van de zusters. Zo sluiten we de dag af.

Datum: zaterdag 9 december. Tijd: 10.00-16.30 uur. Kosten: € 15,00 (zelf lunchpakket meenemen)  
Begeleiding: Jo Beckers / Aantal deelnemers: maximaal 12  
Plaats: Klooster Albertushof, Hakkesstraat 26 te Venlo

## TEKENWORKSHOP MIRÓ

Duik in de speelse wereld van Joan Miró, met zijn onrealistische vormen, felle kleuren en lijnen die doen denken aan kindertekeningen. Door middel van deze vormen en kleuren probeert Miró terug te gaan naar de oorsprong.

Tekenervaring is niet nodig.

Datum: zaterdag 9 december  
(zelf lunchpakket meenemen)

Tijd: 10.00-17.00 uur /

Kosten: € 50,00

Aantal deelnemers: maximaal 8



## FILM 'HAEVEN ON EARTH'

In het vervolg op de Zweedse arthousehit 'As it is in heaven' zien we de bewoners van het dorp Ljusåker weer terug na de dood van hun dirigent Daniël Daréus. Het koor is nog altijd een hechte groep. Lena treurt nog altijd om het verlies van haar geliefde Daniël, maar gaat moedig verder, als is het maar vanwege hun pasgeboren zoon Jakob. Vol passie stort ze zich op haar nieuwe taak als dirigent in de hoop dat hemelse muziek verbindt.

Datum: donderdag 14 december / Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Groenewold



## WERELDKUEN

Samen eten, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan aan de keukentafel. Laat u verrassen door de geuren, kleuren en smaken van maaltijden uit diverse landen.

Datum: dinsdag 12 december,

Aanvang 18.00 uur

Kosten: € 10,00

Aanmelden kan tot vrijdag 8 dec. 12.00 uur

## STAGIAIRE

Van 4 t/m 8 december loopt er een stagiaire mee in 't Groenewold van het Valuascollege. Mira Al Dasuki uit Syrië, zit in groep 3 van het VMBO en heeft hier een plekje gevonden voor haar maatschappelijke stage.

## AGENDA

09/12 Tekenworkshop Miro

09/12 Kloosterdag

12/12 Wereldkeuken

14/12 Film 'Heaven on earth'

21/12 Kerstochtend voor vrijwilligers, medewerkers en aanverwante groepen

## VOLGENDE NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017