



CURSUS ICONEN SCHILDEREN

Icoon schilderen Griekse stijl volgens de Kretenzer school.

In acht avonden leert u op een zelfstandige wijze icoon schilderen.

De eerste avond heeft een inleidend karakter. We vertellen het een en ander over (de spiritualiteit van) icoon schilderen en gaan op zoek naar wat ieder van ons beweegt bij het zien van iconen.

Elke bijeenkomst begint met het gebed van de iconschilder. We laten stap voor stap zien hoe je de ondergrond voor kunt bereiden en we kijken samen terug naar de vorderingen van elke afzonderlijke deelnemer. Tijdens de lessen oefenen we de techniek op aquarelleerpapier om vervolgens het geleerde thuis toe te passen op de eigen icoon.

Misschien denkt u... ik kan niet tekenen. Geen nood. Dat is ook niet waar we mee beginnen. U krijgt van ons een voorgetekende icoonafbeelding, waarmee u aan de slag gaat. Ook de panelen waarop u schildert zijn reeds voor u geprepareerd. Aan het einde van de acht avonden schildert ieder zelfstandig aan een of meer iconen. Zo kan ieder aansluiten. De beginnende én de gevorderde schilder(es)

Panelen en verf kunt u bij ons kopen aan het begin van de cursus. Andere materialen kunt u zelf elders aanschaffen.



Begeleiding: Lidy Schuh en Johan Meijer

Datum: donderdag 28 sept., 12-26 okt., 9-23 nov., 7-21 dec., 11 jan.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Kosten: € 165,00

Materiaalkosten: ± € 100,00

U kunt zich nu al voor deze cursus aanmelden!

Aantal deelnemers: minimaal 7 – maximaal 10

STILTEKAMERPROGRAMMA 2017/2018

De voorbereidingen van het nieuwe cursusprogramma is in volle gang. De folder verschijnt eind juli en het volledige aanbod is dan ook te lezen op onze website. Speciaal aanbevolen is de cursus Iconen schilderen (zie hierboven).

In het programma treft u enkele nieuwe onderdelen aan maar ook bestaande onderwerpen komen weer terug.

Heeft u zelf suggesties voor een bepaald onderwerp dat u mogelijk graag in ons programma opgenomen wilt zien, dan kunt u dit altijd kenbaar maken.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT VOOR STICHTING 'T GROENEWOLD

De stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Beide bestuursleden hebben na een jarenlange periode aangegeven te willen stoppen. De functie van voorzitter is per direct en de functie van penningmeester is per 1 januari 2018.

Misschien denkt u: 'dat is wel iets voor mij' of misschien kent u iemand in uw omgeving die mogelijk hiervoor interesse heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met Piet Linders of Bert Kort (tel. 077-3546689). Voor de nieuwe penningmeester is het goed om te weten dat de salarisadministratie is uitbesteed en dat 2018 een jaar is om ingewerkt te worden door de 'oude' penningmeester.

VOORAANKONDIGING ARMOEDECONFERENTIE 10 OKTOBER

De stuurgroep Bindkracht organiseert op dinsdag 10 oktober a.s. van 13.00-17.00 uur een armoedeconferentie in De Bantuin. Deze is bedoeld voor instellingen, scholen, parochies en al diegenen die werken met (groepen van) mensen die met armoede te maken hebben. Heeft u interesse om deel te nemen dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat. In september volgt de definitieve uitnodiging met programma.



VREDESWEEK 2017

Thema: 'Dromen durven delen'.

Samen met leerlingen van het Blariaicumcollege in Blerick organiseert de werkgroep Dialoogtafel op dinsdag 19 september van 16.00-18.00 uur een dialoog over 'dromen durven delen'. Indien gewenst kunt u aansluitend gebruik maken van een maaltijd van Resto VanHarte.

Aanmelden kan nu reeds!

AGENDA

- 05/09 Start Primitieve Dans
- 09/09 Heilige Huisjes Tocht
- 19/09 Start T'ai Chi Ch'uan
- 19/09 Dialoogtafel, aanvang 16.00 u.
- 26/09 Wereldkeuken, aanvang 18.00u.
- 28/09 Cursus Iconen schilderen



VOLGENDE NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017

Dit is de Nieuwsbrief van stichting 't Groenewold. Wij hopen dat u deze regelmatige service op prijs stelt. Indien u deze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen wilt u ons dan daarvan op de hoogte stellen. Redactie Nieuwsbrief: info@stichtinggroenewold.nl / 't Groenewold Begijnengang17 5911 JL Venlo 077-3546689

